



להורים שלום וברכה

בימים אלה אנחנו מתכוננים למסיבת הסיום.

מדברים על פרידות, מעבר לכתה א, הקיץ וסיום השנה.

נושא הקיץ

דברנו על היתרונות והחסרונות. לא לשהות בשמש בשעות החמות, להיזהר מהנחשים, לחבוש כובע, לשתות הרבה מים.

דברנו על פירות הקיץ, תירס (אנחנו מגדלים תירס בגינה שלנו).



דברנו בקבוצות קטנות (שתי קבוצות היום שתי קבוצות מחר). על הצייר וינסנט

ואן גוך: מה מאפיין את היצירות שלו, הטכניקה שלו והתמקדנו בחמניות. ואן

גוך מאוד אהב את הצבע הצהוב ורואים אותו הרבה ביצירות שלו. הצבע הצהוב

סימל אצל הצייר – אור, חום, ושמש. הבאתי חמניה מהשדה, ראינו את הגודל,

המשקל, הגובה, משפחת המורכבים, פריחה בצורת קרקפת, הגבעול שעיר,

עלים ענקיים ועוד. הילדים יציירו ציור בעקבות החמניות של ואן גוך. דברנו על הטכניקה

של הצייר – משיכות מכחול קטנות ונקודות. הילדים יתנסו בטכניקה הזו. ניצור חמניות

מחומרים שונים. דברנו על חמניות מתורבתות לעומת החמניות בשדה.

שימוש: גרעינים לפיצוח – גם לבני האדם וגם לתוכים (ילדים לא

אוכלים גרעינים).

מכינים שמן חמניות. אנחנו ננסה להכין בגן שמן חמניות מגרעינים.

דברנו על כך שהחמניה מזכירה שמש. חמה מילה נרדפת לשמש.



בקבוצות קטנות, אני מדברת עם הילדים שעולים לכתה א על המעבר, החששות, איך

אפשר להעזר בחברים, למי אפשר וצריך לפנות כשצריכים עזרה, מספרים סיפורים

שקשורים בנושא, מציעים פתרונות, מדברים על

ההתרגשות, הפרידה מהגן, כללי התנהגות בשיעור ועוד.



נפרדנו מפביאנה ובמקומה נכנסה לעבוד אתנו – רוני שניר ילדה בכתה יא מההרחבה.
רוני מקסימה, השתלבה יפה – והכול טוב.

לגבי הקייטנה – אני מצטרפת לצוות בקייטנה – בימים ראשון, שני ושישי אהיה בגן זית
ובימים שלישי, רביעי וחמישי אהיה בגן דקל.

מזל טוב למשפחת שגיא – אמא גלית, אבא יובל, כרמל ואיתי להולדת הבת דניאל.
אושר, שמחה והרבה ורוד.

שימו לב

ארוחת ערב משותפת, אחרי



בלוח הורים נתלה רשימה לטובת
המסיבה.

אנא הרשמו.

בברכה שלכם צוות גן זית :

מורן, נחמה, רוני וחני.